



Πολιτιστικό Πάρκο

ΒΙΩΜΑΤΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

``Απόκριες ... σαν μια φορά``

Οι Έμπειροι Εμπυχωτές του ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ,
επισκέπτονται τα σχολεία!

Μέσα σε γιορταστική ατμόσφαιρα οι μικροί μας φίλοι φορούν Παραδοσιακές Αποκριάτικες Στολές, που έχουν διασωθεί από διάφορες περιοχές της Ελλάδας, κι αφού η μουσική αρχίσει να παίζει, ξεκινάμε το ταξίδι μας...

Πρώτη στάση η Θήβα, όπου γίνεται η αναπαράσταση ενός «βλάχικου γάμου»! Επόμενη στάση η Σκύρος, που μέχρι και τις μέρες μας υπάρχει το έθιμο του «Γέρου και της Κορέλας». Από την Σκύρο φεύγουμε για τη Νάξο και από 'κει ταξιδεύουμε για να φτάσουμε σε ένα άλλο μεγάλο νησί, τη Λέσβο, όπου θα αναβιώσουμε ακόμα ένα έθιμο! Τελευταίος σταθμός η ηρωική πόλη της Νάουσας, ενώ φτάνοντας στην Αθήνα τα παιδιά φτιάχνουν το δικό τους πολύχρωμο Γαϊτανάκι και το Πά ρ τ υ σ υ ν ε χ ί ζ ε τ α ι ! Οι θρύλοι και τα έθιμα για τον εορτασμό των Αποκριών, περιμένουν μικρούς και μεγάλους για ένα συναρπαστικό ταξίδι στον χρόνο...!

Η πρωτότυπη και πολύ διασκεδαστική Αποκριάτικη Δραστηριότητα «Απόκριες σαν μια φορά...» θα «ταξιδέψει», με τη βοήθεια των έμπειρων Παιδαγωγών – Εμπυχωτών του Πάρκου από σχολείο σε σχολείο, υποσχόμενη μια ανεπανάληπτη εμπειρία σε μικρούς και μεγάλους!!!

Οι Ιστορίες και οι Μύθοι για τις Απόκριες που έρχονται από όλα τα μέρη της Ελλάδας, αλλά και οι Φορεσιές που συνοδεύουν την Παράδοση και τα Έθιμα της χώρας μας, θα σας εντυπωσιάσουν!

Η παραπάνω δημοφιλέστατη εκπαιδευτική δραστηριότητα εντάσσεται στα Διεθνώς Αναγνωρισμένα και Βραβευμένα Εκπαιδευτικά Προγράμματα που διοργανώνει εδώ και 12 χρόνια με μεγάλη επιτυχία το Πολιτιστικό Πάρκο

Η δραστηριότητα διαρκεί περίπου 1 ώρα και ένα τέταρτο και διεξάγεται καθημερινά **στον χώρο σας**.

Επισκεφθείτε μας στη Σελίδα μας στο Facebook: <https://www.facebook.com/politistikoparko> και στην ιστοσελίδα μας www.politistikoparko.com - E-mail: info@politistikoparko.com

